

ΖΑΚ-ΑΛΕΞ ΜΙΛΕΡ

ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ:
Η ΕΠΘΥΜΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

Θέλω για λίγο να σταθώ –χωρίς όμως να εξαντλήσω το ζήτημα¹ στην παράξενη επιθυμία γνώσης εντός της ψυχανάλυσης, την επιθυμία που ο Λαζάν αποδίδει όχι στον αναλυόμενο, όπως γινόταν παραδοσιακά, αλλά στον αναλυτή. Ο Λαζάν μάλιστα την έχει θεωρήσει σαν ένα διακριτικό γνώμισμα του υποκειμένου ικανού να είναι αναλυτής. Αυτή η επιθυμία γνώσης είναι το σημείο με βάση το οποίο μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει αναλυτής – σχετικά με αυτό το «υπάρχει», ο Λαζάν μας εναποθητοποίησε χρησιμοποιώντας το κυρίως αρνητικά στη διατύπωση: «δεν υπάρχει σεξουαλική σχέση ανάμεσα στα φύλα». Το «υπάρχει αναλυτής» σχετίζεται με το «δεν υπάρχει σεξουαλική σχέση ανάμεσα στα φύλα»; «Δεν υπάρχει αναλυτής παρά μόνο υπό τον όρο ότι αυτή η επιθυ-

1. Το παρόν κείμενο αποτελεί συμπλόκωση δύο παραδόσεων του μαθήματος του Z.-A. Μιλέρ (6 και 13 Ιουνίου 1991) με τίτλο «Το Συμπόσιο των αναλυτών». Πριν από τη δημοσίευση το κείμενο διερθύθηκε από τον ίδιο. Η μετάφραση έγινε από τα γαλλικά, Περλ. Jacques-Alain Miller, «La passe de la psychanalyse vers la science: le désir de savoir», *Quarto 56*, a. 36-43, (Σ.Ε.).

μία τού έχει έρθει»² – εννοείται η επιθυμία γνώσης. Τι είναι όμως αυτή η επιθυμία γνώσης που συνδέει τους δύο όρους, τη γνώση και την επιθυμία, με τους οποίους ο Λακάν δόμησε την ψυχαναλυτική εμπειρία και κυρίως το τέλος της: Κατά βάθος η επιθυμία γνώσης είναι ένας ορισμένος τρόπος φαρπής, μια ορισμένη συμβατότητα και δη συνέχεια ανάμεσα σε επιθυμία και γνώση. Περί τίνος πρόκειται λοιτόν;

Το πέρασμα είναι η στιγμή κατά την οποία αιρεται, βρίσκει λύση το αδιέξοδο του αναλυόμενου υποκειμένου. Είναι επίσης μια στιγμή αδιέξοδου για την ψυχαναλυτική ομάδα ούτως ώστε θα μπορούσε να πει κανές ότι υπάρχει σε αυτό το σημείο, τη στιγμή του τέλους της ανάλυσης δηλαδή, κάτι σαν αδιέξοδο της ίδιας της ψυχανάλυσης. Δικαιούμαστε να αναδειξουμε ότι τη συγκεκριμένη στιγμή διακυβεύονται παράλληλα το πέρασμα του υποκειμένου αλλά και, θα λέγαμε, το πέρασμα της ψυχανάλυσης. Αυτό το πέρασμα της ψυχανάλυσης αντλει, σύμφωνα με τον Λακάν, τις συντεταγμένες του από την επιστημονική γνώση. Δεν είναι διόλου δεδομένο ότι το πέρασμα της ψυχανάλυσης έχει εν προκειμένῳ επιτευχθεί – τίποτα μέχρι σήμερα δεν έχει έρθει να επιβεβαιώσει ότι το πέρασμα της ψυχανάλυσης σε σχέση με την επιστήμη έχει ολοκληρωθεί. Γι' αυτό, ανεξάρτητα από θεωρικές περιπτέτεις, ο Λακάν οδηγήθηκε να

2. Βλ. «Σημείωμα προς τους Ιταλούς» στην παρούσα έκδοση, σ. 14. (Σ.Τ.Ε.)

ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

πει ότι το πέρασμά του ήταν μια απότυχία. Υπάρχει πάντα ο πειρασμός να αμφισβήτησουμε αυτή τη διάγνωση, αλλά αν την τοποθετήσουμε στο επίπεδο του περάσματος της ψυχανάλυσης σε σχέση με την επιστήμη, αυτή η αξιολόγηση εξακολουθεί να δικαιολογείται αφού βρισκόμαστε ακόμα σε μια περίοδο – ίσως και να παραμείνουμε σε αυτήν – όπου η ψυχανάλυση εμφανίζεται να είναι σε αδιέξοδο σε σχέση με τις απαιτήσεις της επιστημονικής γνώσης.

Κατά τη στιγμή που πραγματοποιείται το πέρασμα του υποκειμένου, το ερώτημα που τίθεται στην αναλυτική ομάδα είναι η αξιολόγηση, η δυνατότητα να εκτιμηθεί η αξία, το αποτέλεσμα που έχει προκύψει κατά τη διάρκεια της εμπειρίας. Και τούτο όχι επειδή λείπει η επεξεργασία των διαδικασιών, αλλά επειδή αυτές οι διαδικασίες εμφανίζονται να υπερβούν συγκρινόμενες με την επιστημονική γνώση, και σε κάθε περίπτωση, με την απαίτησή της για μεταδοσιμότητα.

*

Υπάρχουν οι απόπειρες επεξεργασίας των αποτελεσμάτων της ψυχαναλυτικής εμπειρίας που έγιναν προϋποθέτοντας ότι το ονομαστικό αποτέλεσμα είναι της τάξεως της ιασης. Οπλισμένοι με αυτή την προϋπόθεση κάποιοι προσπάθησαν όντως να αξιολογήσουν σύμφωνα με τις απαιτήσεις που θέωρουσαν ότι είναι οι απαιτήσεις του επιστημονικού λό-

γον. Αυτό είναι που προσπάθησαν όσοι χρησιμοποίησαν σαν όπλο τη στατιστική για να εκτιμήσουν τα αποτελέσματα της ψυχανάλυσης. Στο κάτω κάτω της γραφής πρόσκειται για μια προσπάθεια να συλληφθεί το αποτέλεσμα της ψυχαναλυτικής εμπειρίας μέσα από μια διαδικασία που φαινομενικά μοιάζει με την επιστημονική γνώση ή, καλύτερα, με την κοινωνιολογική. Με άλλα λόγια, σημειώνουν τις απαντήσεις, τις ταξινομούν σε μια σειρά και στη συνέχεια χειρίζονται έναν ορισμένο αριθμό διαδικασιών για να καταλήξουν σε ποσοστά. Όσο στοιχειώδες και όσο λίγο πειστικό κι αν είναι αυτό, πρόσκειται τουλάχιστον για μια προσέγγιση της ψυχανάλυσης με τον επιστημονικό λόγο. Ο όρος ίσως είναι ότις ξέρετε αιδόκιμος. Εξάλλου αυτή η απόπειρα δεν ιptάνει μέχρι του σημείου να αποφασίσει για την εγκυρότητα της ίδιας της εκτιμήσης, εφόσον την απάντηση τη ξητούν από τον ασθενή ή από τον θεραπευτή. Τι μας εξασφαλίζει λοιπόν την εγκυρότητα της απάντησης, είτε είναι του ενός είτε του άλλου;

Όταν αυτή η αξιολόγηση εκτείνεται πέρα από την ίσως θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν κατέστη καν αντικείμενο κάποιου είδους επιστημονικότητας. Ήώς να χωρακτηρίσουμε εξάλλου αυτό το αποτέλεσμα που αφορά το πέρα ή το αλλού από την ίσως; Είναι άραγε το «είμαι αναλυμένος» ή το «είναι αναλυμένος»; Πρόσκειται για μια εκδοχή. Είναι – και πρόσκειται για δεύτερη εκδοχή – το «μπορώ να αναλύω»; Η είναι – τρίτη εκδοχή – το «είμαι αναλυτής»

ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ή το «είναι αναλυτής»; Δεν είναι το ίδιο πρόχειρα η αξιολόγηση με όρους εξουσίας, δυνατότητας, με την έννοια δηλαδή της ικανότητας, ή η αξιολόγηση με οντολογικούς όρους. Έχουμε την έννοια της αξιολόγησης με όρους δυνατότητας, στην οποία έχει επικεντρωθεί η Διεθνής Εταιρεία, και η οποία είναι ασφαλώς μια αξιολόγηση που δίνει προβάδισμα στην εξουσία έναντι τοις είναι, από «μπορώ να αναλύω» έναντι του «είμαι αναλυτής».

Την καλύτερη παρουσίαση αυτής της αντίληψης μας τη δίνει η πένα του ίδιου του Λακάν. Εκπαιδευμένος στο πλαίσιο της Διεθνούς Εταιρείας, αναγνούσιστηρε από αυτήν, η εκπαίδευση του πιστοποιήθηκε και αποτέλεσε μάλιστα έναν από τους φωτοδότες της εφόσον σε αυτόν εμπιστεύτηκαν το 1949 την επιμέλεια της παρουσίασης και της υπεράσπισης αυτού του τύπου αξιολόγησης ενώπιον του κοινού και των αναλυόμενων. Το κείμενο αυτής της παρουσίασης δημοσιεύτηκε τον Σεπτέμβριο του 1949 με τίτλο «Κανονισμός και θεωρία της επιτροπής διδασκαλίας της Ψυχαναλυτικής Εταιρείας του Παρισιού».³ Αυτός ο κανονισμός πιθανεύθηκε από την ΨΕΠ [Ψυχαναλυτική Εταιρεία Παρισιού]. Δεν φέρει υπογραφή αλλά διαβάζοντάς τον δεν έχουμε αμφιβολία ότι είναι γραμμένος από την πένα του Λακάν. Έχουμε επομένως τη χαρά να έχουμε από τον

3. *La scission de 1953. Documents édités par J.-A. Miller, Navarin, Παρίσι 1990, σ. 29-36. (Σ.τ.Ε.)*

ιδίο τον Λακάν την ολοκληρωμένη μορφή αυτής της τελικής αξιολόγησης της ανάλυτικής εμπειρίας. Διαπιστώνουμε πράγματι ότι δια σε αυτήν λαμβάνουν χώρα με όρους δυνατότητας: η αξιολόγηση δεν αφορά το είναι του υποκειμένου αλλά τη δυνατότητά του, δηλαδή αυτό που κάνει και δη το πώς ξέρει να το κάνει.

Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, μια ανάλυση τελειώνει με τον εξής τρόπο: ένα υποκειμένο που είναι γενικά ισχόμα σε ανάλυση ζητάει από την επιτροπή, με την άδεια του αναλυτή του, να περάσει στη βαθμίδα του μαθητευόμενου. Δεν θα μπορέσουν κανείς να επιλέξει καλύτερο όρο από αυτόν του «μαθητευόμενο» για να κάνει φανερό ότι αφήνει στην άκρη κάθε ζήτημα που σχετίζεται με το είναι. Και αυτό ακριβώς είναι που θα κάνει τον Λακάν, πολύ αργότερα, με οφέλοντα το πέρασμα, να πει ότι αυτός που ολοκλήρωσε την ανάλυσή του, αυτός για τον οποίο αναδύθηκε το είναι του, αποκλείεται να τον τολοθετήσουμε στο επόπειρο του μαθητευόμενου. Θα θεωρήσει μάλιστα ότι αυτός ο δρός του μαθητευόμενου είναι αυτός που κατέξοχήν αντιτίθεται στο καθεστώς του υποκειμένου στο τέλος της ανάλυσης. Ο μαθητευόμενος είναι αυτό που είναι μόνο εν σπέρματι, υπό συνεγίζομενη εποπτεία. Ο χαρακτηρισμός «μαθητευόμενος» εισάγει τον ανάλυμένο στην υπό εποπτεία πρακτική της ψυχανάλυσης, τον εξουνιοδοτεί να δοκιμάσει να ασκεί σαν αναλυτής υπό την εποπτεία δύο πιστοποιημένων ψυχαναλυτών, εξαιρου-

ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

μένου του αναλυτή του. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο της εποπτείας της αρχόμενης πρακτικής του ολοκληρώνεται η αξιολόγηση: το ζήτημα είναι «η αποτίμηση της εγκυρότητας της διδάκτικης εμπειρίας», η αποτίμηση των ικανοτήτων του μαθητευόμενου για την πρακτική καθώς και η παρακολούθηση της θεογνητικής του εκπαίδευσης για την οποία δίνεται τακτική αναφορά στην επιτροπή διδασκαλίας. Στην ουσία αυτοί οι δύο επόπτες τελούν καθίκιοντα περάτη, αλλά λειτουργούν ως περάτες της εργασίας του.

Σε σχέση με αυτό και σε διαδοχικές φάσεις ο Λακάν εισήγαγε μια μεγάλη ανατροπή που κορυφώνεται με την εξαιρετικά ασυνήθιστη αξιολόγηση που προτείνει και η οποία θεμελιώνεται με τρόπο πρωτοφανή σε μια διάξεις του όντος και της εξουσίας. Αυτή η διάξεις του όντος και της εξουσίας βοιωτείται στη βάση του διαχωρισμού βαθμίδας και μεραρχίας. Όχι ότι ο Λακάν καταργεί κάθε αξιολόγηση του «μπόρου να αναλύσω». Αντιθέτως, θα λέγαμε ότι την καθιερώνει με έναν ειδικό τίτλο, που έρχεται να αναδείξει τους γνήσιους αναλυτές. Αυτή η αξιολόγηση της δυνατότητας, της εξουσίας, που είναι από αυτή την άποψη άκρως απαλτητική εφόσον ξεπερνά την εποπτεία και τη μαθητεία, διαχωρίζεται εντελώς από μια οντολογική αξιολόγηση. Όσοι προσπαθούν να προβληματιστούν, να στοχαστούν σύμφωνα με τον προσανατολισμό του Λακάν έρχονται αντιμέτωποι με αυτό το αυθλητικό μιας αξιολόγησης τον είναι του υποκειμένου. Η ποικιλοτρόπως θεωρούμενη

δραματικότητα που συνδέθησε πάντοτε με το πέρασμα οφείλεται στο γεγονός ότι αυτό που διακυβεύεται για το υποκείμενο είναι το είναι του, πρόγραμμα που πηγαίνει πολύ πιο μακριά σαν διακινθεντι από την αξιολόγηση των ικανοτήτων.

Το πέρασμα από αυτή την άποψη εμπεριέχει την έννοια μιας τελικής μεταμόρφωσης του υποκείμενου. Αν φανταστούμε το χρόνο της αναλυτικής εμπειρίας σαν ένα μαρό κοντί, το πέρασμα υποθέτει μια αρχική κατάσταση του υποκείμενου (E_i) και την έννοια μιας τελικής κατάστασης του υποκείμενου (E_t)

$$E_i \rightarrow \boxed{\text{ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ}} \rightarrow E_t$$

Έχουμε μια γραφή για την αρχική κατάσταση του υποκείμενου: το αρχικό σποιχείο S , το οποίο, σύμφωνα με τις αξίες που πήρε στον Λαζάν, φαίνεται κατάλληλο για να ορίσει αυτή την αρχική κατάσταση καθώς προσδιορίζει το υποκείμενο σαν υπό έλλειψη είναι. Η μπάρα του κεφαλαίου S είναι δεκτής του υποκείμενου που δίνεται σαν υπό έλλειψη είναι. Καθώς η πορεία, που έως απλοποιούμε στο μέγιστο, εκτείνεται από το υπό έλλειψη είναι προς το είναι, η πιο απλή γραφή θα ήταν να αφαιρεθεί η μπάρα από το υποκείμενο υποδειχνύοντας έτσι τη διαγραφή της έλλειψης του είναι: S

$$E_i \rightarrow \boxed{\text{ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ}} \rightarrow E_t$$

\mathcal{S}

S

Αυτό είναι ασφαλώς που στοχεύει ο Λαζάν χαροκτηρίζοντας αυτή την τελική κατάσταση σαν καθαίρεση. Άλλα με μια δημόσιγρη αμφιστημά, τη χαροκτηρίζει «υποκειμενική καθαίρεση», πρόγραμμα που μπορεί να οδηγήσει στη σκέψη ότι αυτή η τελική κατάσταση παρουσιάζεται σε κάτι άλλο από ένα υποκείμενο – λέγοντας «υποκειμενική καθαίρεση» δεν θα έπρεπε να εννοήσουμε ότι δεν υπάρχει πλέον υποκείμενο; Οντως, δεν λείπουν οι ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η θέσπιση του υποκείμενου συνδέεται με το υπό έλλειψη είναι και ότι η διαγραφή αυτής της έλλειψης ακυρώνει παράλληλα το καθεστώς του υποκείμενου.

Στην αρχική του κατάσταση, το \mathcal{S} συρρικνώνει το άτομο: γράφει πώς γίνεται δεκτό το άτομο στην ψυχανάλυση, δεκτό για να λειτουργήσει σε αυτό το μαύρο κοντί. Το άτομο λοιπόν γίνεται δεκτό ως υποκείμενο. Μπορούμε εταί να δώσουμε το καθεστώς τους στις προκαταρκτικές συνεδρίες, που έχουν τουλάχιστον το νόημα ότι δεν βρισκόμαστε ακόμα σε αυτό το μαύρο κοντί αλλά ότι αξιολογούμε την ικανότητα των ατόμων να γίνει υποκείμενο.

της εμπειρίας, και μάλιστα ότι το συνθιτίζουμε για αυτή την εμπειρία.

Γίνεται δεκτό σαν υποκείμενο της ομιλίας, σαν υποκείμενο που υποφέρει. Επομένως δι ομιλίανει επίσης «υποκείμενο του συμπτώματος». Εξού και μπορούμε να πούμε ότι είναι διχασμένο εφόσον δεν ξέρει ότι μιλά, αν και, για να πούμε την αλήθεια, μέσα στο σύμπτωμα το υποκείμενο το υποφιλάζεται ενώ μέσα στην ενόρμηση ούτε καν το υποφιλάζεται. Μπορούμε επίσης να πούμε ότι: εκεί γίνεται δεκτό ως υποκείμενο της απώθησης – είναι μάλιστα αυτό που δικαιολογεί τη χρήση αυτής της μπάρας, που στη διδασκαλία του Λαζάν βρίσκεται σε διάφορες θέσεις, ή στις 45 μοίρες ή και οφείλονται. Υποκείμενο της απώθησης ομηρίνει υποκείμενο ενός «δεν θέλω να ξέρω». Υπάρχει εδώ κάτι που επιτρέπει ήδη να θέσουμε στον οφείλοντα την επιθυμία γνώσης: αν το υποκείμενο είναι υποκείμενο της απώθησης, είναι τότε υποκείμενο της μη γνώσης και μάλιστα υποκείμενο μιας επιθυμίας μη γνώσης. Η άλλη όψη της απώθησης αυτής της επιθυμίας είναι το υποκείμενο που υποτίθεται ότι ξέρει το οποίο πρέπει να εννοήσουμε σαν μια υποτιθέμενη γνώση που είναι υποκείμενο στο βαθμό που υποθέτουμε ότι μιλάει. Μπορούμε να πούμε ότι ως τέτοιο αυτό το υποκείμενο της αρχικής κατάστασης δεν εργάζεται, αντίθετα είναι ένα υποκείμενο που πάσχει, είναι ένα υποκείμενο του παθήματος και είναι ένα υποκείμενο που παρουσιάζεται σαν ένα αποτέλεσμα.

Απαρίθμησα αυτούς τους διαφορετικούς όρους μόνο για να κάνω χώρο στην ανατροπή που επιχειρήσαμε να εισαγάγουμε εκεί προκειμένου να προσδιορίσουμε την τελική κατάσταση του υποκειμένου: ένα υποκείμενο επομένως που δεν θα ήταν πλέον διχασμένο αλλά ανασυγχρονισμένο, που δεν θα προσφίξταν για να πάσχει –αυτό που ορισμένοι προσπαθούν να αξιολογήσουν με όρους ίασης–, ένα υποκείμενο που ξέρει ότι μιλά μέσα στο σύμπτωμά του και δη μέσα στην εγόρηση, ένα υποκείμενο που δεν είναι πλέον υποκείμενο της απώθησης σαν υποκείμενο της επιθυμίας μη γνώσης, αλλά που θα ήταν υποκείμενο της επιθυμίας γνώσης και ένα υποκείμενο που δεν θα ήταν πλέον υποκείμενο-αποτέλεσμα αλλά υποκείμενο-αίτιο.

Δυστυχώς, δεν είναι τόσο απλό. Δεν αρκεί να ανατρέψουμε τον τρόπο προσδιορισμού της αρχικής κατάστασης για να επιτύχουμε την τελική κατάσταση του υποκειμένου. Κατ' αρχάς επειδή το υποκείμενο-αίτιο αποτελεί ήδη γεγονός που σχετίζεται με την υστερία. Την αρχική κατάσταση του υποκειμένου ο Λαζάν τη χαρακτηρίζει υστερική. Αυτό υποθέτει ότι όσοι δεν βρίσκονται εξαρχής σε αυτή την κατάσταση πρέπει να πρόσωπομοστούν. Ο Λαζάν μιλάει εδώ για τη θέση του τελεστή όταν κανεί το σχήμα των λόγων του. Ο τελεστής είναι το όνομα που φέρει το αίτιο μέσα στη δομή των λόγων και γι' αυτό μίλησα για «υποκείμενο-αίτιο».

Εδώ επίσης διαπιστώνουμε μια ασυμμετρία που

μις μπέρδενε. Σε αυτή την αρχική κατάσταση μπορούμε να πούμε ότι το υποκείμενο είναι ενοωμένο μεταξύ των αναλυτικού λόγου; β επάνω και αριστερά. Ακολουθώντας τον Λαζάν, έχουμε τη δυνατότητα να γράψουμε πώς το υποκείμενο μετακινείται στη διάρκεια της αναλυτικής εμπειρίας: β επάνω δεξιά.

 δ δ

Πρέπει εξάλλου να σημειώσουμε ότι αφον παρουσίασε την πρότασή του για το πέρασμα⁴ με βάση μια αρχική και μια τελική κατάσταση, προσπαθώντας δηλαδή να θεσπίσει μια διαχρονία –για να πούμε ότι πηγαίνουμε από μια αρχική κατάσταση όπου εμφανίζεται το υποκείμενο που υποτίθεται ότι ξέρει σε μια τελική κατάσταση όπου εξαφανίζεται σε συνάρτηση με την υποκειμενική καθαίρεση ούτως ώστε αυτή η καθαίρεση να είναι προπάντων η καθαίρεση του υποκειμένου που υποτίθεται ότι ξέρει–, ο Λαζάν στη συνέχεια μις έδωσε ως σημείο αναφοράς τη συγχρονική δομή του αναλυτικού λόγου. Είναι μια δομή που περιλαμβάνει μια πορεία, αλλά που δεν δείχνει πώς προκύπτει το είναι του υποκειμένου. Έτσι για να τοποθετήσουμε αυτή την τελική κατά-

4. Jacques Lacan, «Proposition du 9 octobre 1967 sur le psychanalyste de l'École», *Autres écrits*, Seuil, Παρίσι 2001, σ. 243-259. (Σ.τ.Ε.)

σταση και πάλι δεν διαθέτουμε παρά –και εκεί βρίσκεται η ασυμμετοία– το συγχρονικό σχήμα του αναλυτικού λόγου. Από τη στιγμή που το υποκείμενο παραμένει στην ίδια θέση οδηγούμαστε στον εντοπισμό αυτής της τελικής του κατάστασης με το γράμμα α που βρίσκεται στην επάνω αριστερή θέση του αναλυτικού λόγου. Δεκτούμαστε επομένως να αναρωτήθουμε αν αυτή η τελική κατάσταση θα μπορούσε να γράφτει για το υποκείμενο με το α .

Ei →  → Et

 β $\rightarrow \alpha$

α	S
S ₂	S ₁

Άλλα αυτό το σχήμα του αναλυτικού λόγου ουδέλας μας επιτρέπει να κατανοήσουμε πώς με αφετηρία την παραγωγή του S₁ το υποκείμενο μπορεί να έρθει στη θέση που καταλαμβάνει το α , πώς μπορεί να υπερβεί την πλάτα του αδύνατου –που τοποθετούμε στην κάτω πλευρά του σχήματος– ώστε να αποκτήσει πρόσβαση στην πλευρά όπου το α/S_2 υποδηλώνει τη θέση του αναλυτή. Επομένως, μόνο με τόσο καθαρά προβληματικό μπορούμε να θεωρή-

σουμε ότι αυτή η τελική κατάσταση του υποκειμένου μπορεί να γραφτεί με το *a*.

Ποια κατάσταση του υποκειμένου θα ήταν επομένως αυτό το *a*? Τι είναι αυτή η κατάσταση του υποκειμένου που για να γραφτεί ζητάει να παρατηθούμε από το ίδιο το σύμβολο, την ίδια την ένδειξη του υποκειμένου; Πώς και τι σημαίνει, εδώ «υποκειμενικοποιώ το αντικείμενο *a*»; Ο Λαζάν προτείνει ίσως μια διατύπωση αυτού του «υποκειμενικοποιώ το αντικείμενο *a*» ως τελική κατάσταση του υποκειμένου της αναλυτικής εμπειρίας όπως διατυπώνει: «ξέρει πως είναι απόβλητο».⁵ Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό μεταφράζει μια ισοδυναμία που θα αποτελούσε στην κυριολεξία το όφελος της αναλυτικής εμπειρίας. Με το *S = a* μπορούμε να εννοήσουμε ότι «ξέρει πως είναι απόβλητο» ο ίδιος. Στην εμπειρία βεβαίως, αν άρουμε την αυτοπαθητικότητα, αυτό υποδηλώνει ότι ξέρει να είναι απόβλητο για ένα άλλο υποκείμενο.

Κάνω αυτή τη διαδρομή και αυτή την υπενθύμιση για να υπογραμμίσω ότι σχετικά με αυτή την τελική κατάσταση του υποκειμένου οδηγούμαστε να προσπαθούμε να διατυπώσουμε το καθεστώς του κάνοντας συνδέσεις. Δεν διαθέτουμε από τον Λαζάν τίποτα για αυτή την τελική κατάσταση, για τη γραφή της και τη σχηματοποίησή της, που να είναι το ίδιο

5. Βλ. «Σημείωσα προς τους Ιταλούς» στην λαρούσα έδοση, σ. 16, (Σ.τ.Ε.)

λεπτομερές, το ίδιο ακριβές με αυτό που διαθέτουμε για την είσοδο στον αναλυτικό λόγο ή για τη συγχρονία του. Υπάρχει εκεί μια επιφύλαξη ή μια δυσκολία.

*

Είναι αξιοσημείωτο και καθόλου συνηθισμένο που σε αυτό ακριβώς το σημείο ο Λαζάν αναφέρεται στην επιστήμη. Υπενθύμισα τη φιλοδοξία του να δώσει στην ψυχανάλυση ένα καθεστώς εντός της επιστήμης. Για εκείνον η ψυχανάλυση παίζει κυρίως το παιχνίδι της σε σχέση με την επιστήμη, η επιστήμη είναι ο παρτενέρ της. Μπορούμε να μιλήσουμε για τον αναλυτή σαν παρτενέρ του αναλυόμενου χρησιμοποιώντας τη μεταφρώση του χαρτοπαιγνιού. Παρομοίως και η ίδια η ψυχανάλυση μπαίνει σε ένα παιχνίδι όπου ο παρτενέρ από τον οποίο παίρνει χαρτά είναι η επιστήμη.

Είναι σε σημείο που ο Λαζάν μετατοπίζει ακόμα και τη διάγνωση του Φρόντη για τη Δυσφορία μέσα στον πολιτισμό, θεωρώντας ότι αυτή η δυσφορία οφείλεται κυρίως στις συνέπειες του λόγου της επιστήμης. Όμως αυτό δεν αποτελεί διόλον μια ιδέα που βοισκεται στο πρώτο πλάνο της φρονδικής εξήγησης. Μπορούμε μάλιστα να πούμε ότι είναι απούσα, ότι ο Φρόντης δεν εμπλέκει καθόλου τον λόγο της επιστήμης ως αύτο της δυσφορίας στον πολιτισμό. Την προσδιορίζει μόνο με βάση τον λόγο του κυρίου.

Για τον Φρόντη η ψυχανάλυση παίζει το παιχνίδι της σε σχέση με τον λόγο του κυρίου. Είναι αυτό που του επιτρέπει να κάνει πέρα την ιστορία του πολιτισμού. Βλέπει τον πολιτισμό να γεννιέται στην προστοφία. Μας φέρνει τους πρωτόγονους, καλούς στην αρχή όταν τους αντιμετωπίζει σαν προϊστορικούς σε σχέση με τον πολιτισμό, και στη συνέχεια κακούς όταν καθιστά ορατό ότι ο πολιτισμός είναι ήδη παρών. Αυτός ο πολιτισμός δεν διακόπτεται μέχρι σήμερα. Για τον Φρόντη υπάρχει μια τεράστια συνέχεια του πολιτισμού, κατά κάποιο τρόπο αμετάβλητη, που δείχνει ότι η ψυχανάλυση γεννιέται στο αποκρύφιονα αυτής της δυσφορίας που προετοιμάζεται από αιώνες, από χλιετίες.

Εκεί βεβαίως ο Λαζάν διαχωρίζει τη θέση του από τον Φρόντη εμπλέκοντας σε αυτή τη δυσφορία τον λόγο της επιστήμης, με άλλα λόγια, την επιστημονική γνώση. Από τη μια πλευρά, αποδέχεται ασφαλώς τη φρούδική προσποτική όταν γράφει τον λόγο του κυρίου σαν την ανάποδη όψη της ψυχανάλυσης. Αφήνει έτοι χώρο στη φρούδική άποψη. Όμως συγχρόνως ανασηματίζει εκ βάθους αυτή τη σχέση τοποθετώντας με την έλειψη της επιστημονικής γνώσης μια τομή μέσα στον πολιτισμό. Φτάνει μάλιστα να υποστηρίξει ότι γι' αυτόν η μία αντικατέστησε τον άλλο, ότι η επιστημονική γνώση κατέστρεψε τον αρχαίο κύριο. Αυτό συνεπάγεται ότι δεν αρκεί να υπάρχει η δομή των επιστημονικού λόγου. Χρειάζεται επίσης, όπως λέει, ο επιστήμονας να έχει «σαγηνεύσει

ΤΟ ΗΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

τον κύριο αποκριβώντάς του ότι εκεί έγκειται ο αρινισμός του».⁶ Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ότι ο κύριος δεν είναι πλέον ο κύριος, ότι το υποκείμενο του έχει υποστείσει και, για την ακρίβεια, ο επιστήμονας ως υποκείμενο. Κατά συνέπεια μπορούμε μάλιστα να πούμε ότι είναι ένα αδιέξοδο στην εποχή της επιστήμης να προμοστούμε την παγίωση των ταυτίσεων, ακριβώς διότι ο λόγος της επιστήμης διαβρώνει, καταστρέφει, μετατοπίζει, αντικαθιστά τα κύρια σημαντικά. Αυτό είναι κάπι που αποδεικνύεται πρόσφορο για απορρίψεις ταυτίσεων που οδηγούν σε ταυτιστικά πάθη πολύ πιο έντονα από την εποχή όπου ο λόγος του κυρίου ριθμίζει τα πρόγραμμα.

Η ιδέα ότι η ψυχανάλυση παίζει το παιχνίδι της με παρτενέρ την επιστήμη δεν βασίζεται απλώς σε ένα επιστημολογικό πάθος του Λαζάν αλλά βασίζεται στο γεγονός ότι σήμερα η θέση της επιστήμης είναι καθοριστική μέσα στον πολιτισμό. Οι κύριοι που παρουσιάζονται είναι κιβδήλοι, δεν ριθμίζονται πλέον τίποτα απολύτως, αφού η τάξη είναι η επιστημονική τάξη. Οι κύριοι έχουν μόνο την τάση να καμώνονται ότι είναι οι οργανωτές της τάξης. Αυτό καθιστά αντιληπτό γιατί ο Λαζάν βρίσκεται αντικείτοπος με την επιστήμη όταν προσδίδει βαρώντητα στην απαίτηση να διατυπωθεί αυτή η τελική κατάσταση της ανάλυσης.

Η επιστήμη για τον Λαζάν συναρτάται με ένα θε-

6. Στο ίδιο, σ. 14. (Σ.τ.Ε.)

πικό αξίωμα: «υπάρχει γνώση μέσα στο πραγματικό». Αυτό το αξίωμα αντιτίθεται στο αρνητικό αξίωμα «δεν υπάρχει ορθονομική σχέση μεταξύ των φύλων» που ο Λακάν παφωνούσε εν προκειμένοι σαν θεώρημα που αποδείχτηκε από την ψυχανάλυση. Σε αυτό το παιχνίδι της ψυχανάλυσης και της επιστήμης τα δύο εν λόγω αξιώματα προσδιορίζουν τα πλεονεκτήματα της καθεμιάς. Οταν λέμε ότι «υπάρχει γνώση μέσα στο πραγματικό» συλλαμβάνουμε την επιστήμη με τον γαλιλαϊκό ορισμό της. Εχουμε ξεχάσει, και για να το θυμηθούμε χρειάζεται να διαβάσουμε τον Γαλιλαίο ή τις μελέτες του Αλέξανδρο Κούρε [Alexandre Kouré] πάνω στον Γαλιλαίο, τον *Unheimlich* χαρακτήρα της μαθηματικοποίησης του ίδιου όντος που αποτελεί ουλική μετατόπιση που επέφερε η γαλιλαϊκή προσπτική. Η επιστήμη του Γαλιλαίου δεν εμφανίζεται σαν φημολογία. Η άποψη της είναι ότι ακριβώς το ίδιο το ον είναι μαθηματικό. Μπορούμε να ξαναδιαβάσουμε την αθάνατη φράση του Γαλιλαίου από τον *Il Saggiatore*, όταν μιλάει για το μεγάλο βιβλίο της φύσης –αυτό είναι η γνώση μέσα στο πραγματικό– και το χρησιμεύεται πως αυτό το μεγάλο βιβλίο είναι «scritto in lingua matematica».⁷

Αυτό ο Λακάν το μεταφράζει με το «υπάρχει γνώση μέσα στο πραγματικό» και το παίρνει σαν αναφορά για την ψυχανάλυση. Είναι αξιοσημείωτο

7. «Γραμμένο σε μαθηματική γλώσσα», (Σ.Τ.Ε.)

ότι δεν λέει ούτε και μπορεί να λει οτι η ψυχανάλυση βασίζεται στο ίδιο αξίωμα. Τουναντίον, λέει ότι η ψυχανάλυση «παρέχει στέγη σε μια άλλη γνώση, μιας άλλης θέσης, γνώση που όμως οφείλει να λάβει υπόψη της τη γνώση μέσα στο πραγματικό».⁸ Αυτό σημαίνει ότι το ασυνείδητο, ακόμη κι αν το αποκαλούμε γνώση, δεν είναι γνώση μέσα στο πραγματικό. Σε αυτό το σημείο παίρνει όλη την αξία της η γνώση που υποθέτουμε. Η επιλογή, η ανάδειξη στην καρδιά του αναλυτικού εγχειρήματος του υποκειμένου που υποτίθεται ότι ξέρει, αποκτά όλη της τη σημασία όταν συλλάβουμε ότι αυτό στηρίζεται στην απόρριψη της γνώσης μέσα στο πραγματικό. Το ασυνείδητο συνδέεται με το υποκειμένο που υποτίθεται ότι ξέρει, και είμαστε σε θέση να επιδρούμε πάνω τον μέσω του υποκειμένου που υποτίθεται ότι ξέρει μόνο στο μέτρο που δεν πρόκειται για γνώση μέσα στο πραγματικό. Μπορούμε μάλιστα να πούμε ότι εκεί πον υπάρχει γνώση μέσα στο πραγματικό δεν λειτουργούμε με το υποκειμένο που υποτίθεται ότι ξέρει. Ακόμη κι αν στην επιστήμη έχουμε επίσης ανάγκη από το υποκειμένο που υποτίθεται ότι ξέρει –απλώς για να θέσει ότι το πραγματικό είναι ορθολογικό– δεν το χρειαζόμαστε στο επίπεδο της επιστημονικής λειτουργίας. Συνεπώς, αν στην επιστήμη υπάρχει γνώση μέσα στο πραγματικό, στην ψυχανά-

8. Βλ. «Σημείωσα προς τους Ιταλούς» στην παρούσα έκδοση, σ. 14. (Σ.Τ.Ε.)

λιστη υπάρχει γνώση που υποτίθεται και υποκείμενο που υποτίθεται ότι ξέρει.

Τι είναι αυτή η γνώση που υποτίθεται; Είναι μια γνώση που υποθέτουμε ότι υπάρχει μέσα στον λόγο, μια γνώση όχι μέσα στο πραγματικό αλλά μέσα στο κείμενο. Θα μπορούσαμε επίσης να πούμε ότι είναι γνώση μέσα στο συμβολικό και όχι μέσα στο πραγματικό. Πρόσγιματι, την αποσπάμε με την λαραγωγή του ελεύθερου συνειδού, από την άρση των εμποδίων των κοινών λόγων. Όμως δεν αρχεί να πούμε «γνώση μέσα στο συμβολικό» διότι για αυτό το κείμενο μπορούμε μοναχά να πούμε ότι έχει τη σημασία του ασυνειδήτου, δηλαδή ότι σημαίνει «δεν ξέρω τι λέω». Εδώ ακριβώς ο ψυχαναλυτής διαφρονούει τα ρίζικά από τον επιστήμονα. Θα μπορούσαμε επίσης να πούμε ότι τίποτα δεν λέει πως η φύση, ακόμη κι αν το βιβλίο της είναι γραμμένο σε μαθηματική γλώσσα, ξέρει να διαβάσει το ίδιο της το βιβλίο. Η φύση ξέρει αφαίρει η ίδια τι λέει; Ο επιστήμονας όμως, εκείνος, ξέρει τι λέει η φύση, διαβάζει τι είναι γραμμένο. Ενώ ο ψυχαναλυτής δεν το γνωρίζει περισσότερο από τον αναλυτή.

Γι' αυτό η γνώση που λειτουργεί εδώ δεν είναι μια γνώση μέσα στο πραγματικό αλλά μόνο μια σημασία γνώσης. Γι' αυτό ακριβώς ο Λαζάν όταν παρουσιάζει την «Πρότασή» του για το πέρασμα μίλησε για την έκπτωση του ψυχαναλυτή που πρέπει να μετοχούμε σε σχέση με τη θέσπιση του αγθωπού της επιστήμης. Ο αναλυτής λειτουργεί ενώ δεν ξέρει, δη-

ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

λαδή λειτουργεί τοποθετούμενος στο επίπεδο της «καθαρής σημασίας γνώσης» – «καθαρή» σημαίνει πως αυτό που διακινεύεται είναι το τίποτε της γνώσης, δεν είναι μια γνώση. Δεν είναι παρά ως προς αυτό μια σημασία γνώσης, και δεν χρειάζεται να σποωθούμε περισσότερο τα πράγματα για να βρεθούμε στο επίπεδο μιας γνώσης μέσα στο φανταστικό, καθώς η σημασία, ακριβώς αν ο αναλυτής δεν απέφευγε να τοποθετηθεί στο επίπεδο της, δεν θα ήταν παρά φαντασιακή. Γι' αυτό ακριβώς είναι παρόν ένα τίποτα της γνώσης και ο Λαζάν οδηγείται να πει πως ο αναλυτής «κρατάει απλώς τη σημασία που γεννά εμπειρίες από το τίποτε».⁹ «Κρατάει το τίποτα» και μάλιστα «εμπειρίει τη σημασία» αντιτίθενται στην κατοχή της γνώσης. Γι' αυτό ακριβώς ο Λαζάν αποκλείει από αυτό το «κρατάει τη σημασία» κάθε ιδέα κατοχής. Σημειώνει δε ότι αν ο αναλυτής παρίστανται ότι πιστεύει πως είναι ιδιοτήτης της γνώσης που αφορά το υποκείμενο αυτό θα τον οδηγούσε σε εκπτώση από τη θέση του υποκειμένου που υποτίθεται ότι ξέρει.

*

Σε αυτό το σημείο για να τοποθετήσουμε την επιθυμία της γνώσης χρειάζεται να αιολουθήσουμε και

9. Jacques Lacan, «Proposition du 9 octobre 1967 sur le psychanalyste de l'École», δ.τ. (Σ.τ.Ε.)

να διευρύνουμε τον Λακάν σχετικά με τον τρόπο που τοποθετεί την ψυχανάλυση στην ιστορία της σκέψης. Για να τη διακρίνουμε δύο καλύτερα γίνεται, θα αναδείξω τρεις φάσεις.

Η πρώτη θέση τον είναι πως η ψυχανάλυση εξαρτάται από την επιστήμη. Πρόκειται για μια θέση που καθιστά την επιστημονική γνώση μια συνθήκη δυνατότητας της ψυχανάλυσης. Υπάρχει μια συνθήκη ηθικής δυνατότητας της ψυχανάλυσης που ο Λακάν επισημαίνει στην αρχή του γραπτού του «Ο Καντ με τον Σαντ», όπου σημειώνει ότι χρειάστρε μια ολόκληρη ιδεολογική προετοιμασία, πέρα από μια προετοιμασία της προτίμησης, ώστε η ψυχανάλυση να καταστεί εφικτή. Η ψυχανάλυση είναι νοητή μόνο μετά τον Καντ. Όμως, αυτή την ηθική συνθήκη δυνατότητας της ψυχανάλυσης υπερβαίνει τη επιστημολογική της συνθήκη δυνατότητας. Δηλαδή ο Γαλιλαίος και ο Νεύτων είναι πιο ουσιώδεις για την ψυχανάλυση από τον Καντ. Η θέση του Λακάν είναι ότι η καντιανή ηθική αντανακλά τον Νεύτωνα, μεταφράζει τη Φυσική του Νεύτωνα στο πεδίο της ηθικής, μεταφράζει δηλαδή το τέλος του κόσμου, καταυτόφερε το τέλος της φυσικής αρμονίας τοποθετώντας εφεξής τον άνθρωπο ως υποκείμενο ενός άπειρου σύμπαντος, όπου κάθε ιρισμή φύμιστη και κάθε ασφία αποτυγχάνουν. Η έννοια ενός κόσμου δεν είναι απλώς μια έννοια περιστότητας, αλλά επίσης μια έννοια μιας αρμονίας εφικτής για τον άνθρωπο, μιας συμφωνίας με το *Umwelt* του.

ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

το περιβάλλον του. Όσο υπάρχει ένας κόσμος, μπορούμε να έχουμε ηθικές οποιες εκείνη του Αριστοτέλη, που είναι οι ηθικές του σωστού μέτρου με το οποίο ο άνθρωπος οφείλει να μετρήσει τα διαφορετικά αντικείμενα που τον περιβάλλουν. Με το τέλος του κόσμου είναι η ίδια η σοφία που γίνεται αδύνατη, καθώς και κάθε φύμιση που βασίζεται στα αντικείμενα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν είναι πλέον εφικτή με τον Καντ παρά με μια προσταγή που εκφέρεται απονοία κάθε αντικειμένου. Ως προς αυτό μπορούμε να κατανοήσουμε ότι η μαθηματική φυσική είναι μια συνθήκη δυνατότητας της ψυχανάλυσης πέρα από την ηθική της μετάφραση.

Πέρα από τα παραπάνω μπορούμε να πούμε πως η επιστήμη δημιουργεί τους όρους για τον ίδιο τον τρόπο ανάγνωσης της ψυχανάλυσης, την αναλυτική κατάσταση, την αναγωγή του ατόμου στο καθεστώς του υποκειμένου. Ακόμη και η ανάδυση του υποκειμένου που υποτίθεται ότι ξέρει έχει σαν προϋπόθεση την επιστήμη, δηλαδή το αξιώμα πως το πραγματικό είναι ορθολογικό. Ακόμη κι αν η ψυχανάλυση δεν είναι γνώση μέσα στο πραγματικό, επωφελείται από τη γνώση μέσα στο πραγματικό και ως προς αυτό μπορεί να μας κάνει να πιστέψουμε πως η παραγωγή των σημαντικών μέσω στον ελεύθερο συνειδητό απαντά κατ' ανάργη σε ένα νόμο. και πως αυτός ο νόμος μπορεί να αποκουπτογραφηθεί.

Σε δεύτερη φάση η θέση του Λακάν στο «Σημείω-

μα προς τους Ιταλούς»¹⁰ είναι πως αυτό δεν αφκεί. Η ψυχανάλυση βρίσκεται τη θέση της σαν αποτέλεσμα μιας αποτυχίας, μιας ελλειψατικής πληρότητας της επιστήμης. Πράγματι, η επιστήμη προκαλεί αμέσως μια ουμανιστική διαμαρτυρία. Γι' αυτό πρέπει να δοθεί χώρος στο θέμα «η ανθρωπότητα εναντίον της επιστήμης», εναντίον του μη ανθρώπινου χαρακτήρα της επιστήμης – που δεν εμφανίστηκε ξαφνικά σήμερα που βρισκόμαστε μπροστά στην καταστροφή που συνάδει με την κλιωνοποίηση του είδους. Αυτή η διαμαρτυρία συνδέεται με την ίδια την ανάδυση της επιστήμης. Πρόκειται για τη διαμαρτυρία μιας ανθρωπότητας που δεν επιθυμεί την επιστημονική γνώση, δηλαδή που τοποθετεί την επιθυμία αλλού από την επιστημονική γνώση. Μια ανθρωπότητα λοιπόν που επιθυμεί να ασχοληθεί με το αληθινό, το ωραίο, το καλό και το κακό, και που μάλιστα διεκδικεί εις προς αυτό μια οριομένη απόλαυση της άγνοιας σε σχέση με την επιστημονική γνώση. Αυτή η ανθρωπότητα είναι πεισμένη ότι το ουσιώδες της ανθρωπότητας ξεφεύγει από την επιστημονική γνώση, ότι δεν πρόκειται για γνώση μέσα στο πραγματικό, ότι το βιβλίο του ανθρώπου δεν είναι γραμμένο με μαθηματικούς χαρακτήρες. Αυτό είναι το τίμημα της λόγιας αμάθειας, δηλαδή μιας άγνοιας που ξέρει περισσότερα από την επιστημονική γνώση. Μπορούμε να πούμε ότι η αιχμαλωσία

ΤΟ ΗΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

της ανθρωπότητας από την επιστήμη δεν έκανε άλλο από το να ενισχύει την αξία της σοφίας και την αξία της αληθειας που ξεφεύγει από την επιστημονική γνώση. Μπορούμε να πούμε επίσης πως είναι σε αυτό το επίπεδο της λόγιας αμάθειας που ο Λαζάνιος τοποθέτησε την ψυχανάλυση, με μια πλευρά αρα αμφισβήτησης της επιστήμης. Μπορούμε ακόμη να πούμε πως στα Γραπτά του ο ψυχαναλυτής εμφανίζεται σαν το απόβλητο της επιστήμης. Αυτό είναι που υποστηρίζει όταν καλεί τον ψυχαναλυτή να συμπληρώσει την επιστημονική γνώση – και να την αμφισβήτησε ταυτόχρονα – με την αληθεια που της απαντά.

Τοτή φάση: Εισάγοντας την επιθυμία γνώσης, ο Λαζάνιος λέει κάτι αλλο. Δεν λέει πια ότι ο ψυχαναλυτής είναι το απόβλητο της επιστήμης, λέει πως είναι το απόβλητο της ανθρωπότητας, κάτι που είναι εντελώς διαφορετικό. Προεκτείνει με ιδιάζοντα τρόπο το κύκλωμα. Η ψυχανάλυση δεν ανήκει στη δεύτερη φάση αλλά είναι αποτέλεσμα μιας τοίτης. Δηλαδή δεν βρίσκεται στο επίπεδο της λόγιας αμάθειας αλλά με ιδιαίτερο τρόπο αποτελεί απόβλητο αυτής της ανθρωπότητας που διαμαρτύρεται εναντίον του λόγου της επιστήμης.

1 —————	2 —————	3 —————
επιστήμη	ανθρωπότητα	ψυχανάλυση

λόγια αμάθεια

επιθυμία γνώσης

[10. Βλ. παρούσα έκδοση, σ. 15. (Σ.τ.Ε.)]

Η ψυχανάλυση ενόπλωνε κατά κάποιο τρόπο την επιστροφή της επιστήμης στην καθοδία της λόγιας αμάθειας. Η επιθυμία γνώσης που προκύπτει στο επίπεδο της ψυχανάλυσης είναι πράγματι διακριτή από την επιθυμία μη γνώσης που κατοικεί τη λόγια αμάθειας. Ούτε συγχέεται με την επιθυμία επιστημονικής γνώσης. Είναι ακριβώς αυτό που μεταδίδεται με βάση την επιστήμη όταν η εν λόγω επιθυμία διεισδύει στο πεδίο της λόγιας αμάθειας. Γι' αυτό ο Λαζάν αποδίδει την ευθύνη της ψυχανάλυσης στην επιστήμη, σε αυτό που η επιστημονική γνώση έχει μεταδώσει, όπως λέει, στα απόβλητα της λόγιας αμάθειας. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εννοήσουμε εξ αυτού ότι η λόγια αμάθεια είναι η ίδια το απόβλητο. Αντίθετα, πρόκειται για εκείνους που έπεσαν εκτός της λόγιας αμάθειας. Αυτό τοποθετεί τη θέση του αναλυτή ως πτώση εκτός λόγιας αμάθειας.

«Είναι οφθαλμοφανές ότι αυτό προϋποθέτει μια άλλη γνώση προγενέστερα επεξεργασμένη, που η επιστημονική γνώση έδωσε το πρότυπό της και φέρει την ευθύνη της. Είναι αυτή μάλιστα η ευθύνη που της καταλογίζω, ότι δηλαδή μετέδωσε μια πρωτόγνωση επιθυμία μόνο στα απόβλητα της λόγιας αμάθειας»,¹¹ λέει ο Λαζάν. Εκεί βρίσκεται όλο το παράδοξο αυτής της επιθυμίας γνώσης. Ενώ είναι το αποτέλεσμα της επιστήμης, δεν είναι ωστόσο μια

ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

επιθυμία που συμμορφώνεται με την επιθυμία της επιστήμης. Αν παρακολουθήσουμε τον Λαζάν σε αυτό που θεωρεί ως επιθυμία γνώσης, δεν πρέπει να τη συγχέομε ούτε με την επιθυμία επιστημονικής γνώσης, και ακόμα περισσότερο ούτε με την επιθυμία μη γνώσης που είναι το ιδιοίτερο χαρακτηριστικό της λόγιας αμάθειας. Σχετικά με αυτό είμαστε μπροστά στο πρόβλημα του ορισμού αυτής της επιθυμίας γνώσης, πρωτόγνωσης, που πηγάζει από την επιστημονική γνώση χωρίς ωστόσο να συγχέεται μαζί της, και που διασχίζει τη λόγια αμάθεια για να μας δώσει αυτή την παράξενη πρακτική που ονομάζεται ψυχανάλυση.

*

Αυτή η επιθυμία γνώσης δεν είναι λοιπόν η επιθυμία της επιστήμης. Η τελευταία λειτουργεί ως εξής: το υποκείμενο βάζει το σημαίνον να εργαστεί κι έτοι προκύπτει μια γνώση μεταδόσιμη χωρίς το υποκείμενο. Ενώ ο αναλυτής βάζει να εργαστεί το υποκείμενο και όχι το σημαίνον. Μπορούμε να ξάνθουμε επιστήμη απλώς με οργανωμένα σημαίνοντα που γράφουμε στον πίνακα ή στο λευκό χαρτί. Δεν μπορούμε να κάνουμε ανάλυση με αυτό τον τρόπο. Στην ανάλυση πρέπει να βάλουμε στη δουλειά ένα υποκείμενο, κι έτοι προκύπτει παραγογή σημαίνοντος. Όμως αυτό το σημαίνον δεν ουνιστά επιστημονική γνώση.

11. Στο ίδιο. (Σ.τ.Ε.)

Η επιστημονική θέση του υπόκειμένου απορρέει μόνο στο μέτρο που τίθενται σε αναστολή τα θέματα της αλήθειας. Η επιστήμη δεν ασχολείται με την αλήθεια. Όταν ο Λαζάν οφείλει την επιστήμη με ένα «υπάρχει γνώση μέσα στο πραγματικό» αυτό σημαίνει πως η συγκεκριμένη γνώση έχει βάλει στην άκρη την αλήθεια. Αυτό συνεπάγεται το γεγονός ότι το σημαίνον αρχίζει να εργάζεται, ότι δηλαδή λειτουργεί στα τυφλά. Ο Λάιμπνιτς [Leibniz] χαρακτηρίσει τη λογική σαν «τυφλή σκέψη». Είναι ιδιαίτερα τυφλή στο ζήτημα της αλήθειας. Μόλις αφεθεί διεύθεο το σημαίνον εργάζεται ολομόναχο –τουλάχιστον αυτός είναι ο στόχος μας– διατνέομενο από την επιθυμία της επιστήμης, και με τρόπο απούποκειμενικούτερο, με τρόπο ακέφαλο.

Λόγω αυτού του ακέφαλου χαρακτήρα του σημαίνοντος εντός της επιστήμης, οδηγούμαστε να συχετίσουμε επιστήμη και ενόρμηση –η ενόρμηση είναι αυτό το ακέφαλο διάνυσμα – και μάλιστα ενόρμηση θανάτου. Η ενόρμηση θανάτου επί το έργον μέσα στην περιπτέται της επιστήμης απλώς μεταφέρει τον παραγκωνισμό του ζήτηματος της αλήθειας. Δεν ασχολούμαστε δηλαδή με τις συνέπειες που έχει η επιστήμη για το υπόκειμενο, και για παραδειγμα, για το είναι του ως εμβίου. Αυτό οφείλει μια δυσφορία, μια δυσφορία πολὺ διαφορετική σε σχέση με την αιώνια δυσφορία που στοχεύει ο Φρόντης στο ομότιλο έργο του. Η σύγχρονη δυσφορία αναδύεται όταν δοκιμάζεται το γεγονός ότι ο κόσμος που γεν-

ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

νέται από την επιστήμη δεν είναι φτιαγμένος για τον άνθρωπο, δεν έχει συλληφθεί σύμφωνα με τις προσδοκίες του και κανένας κύριος δεν είναι σε θέση να τάλεγει την ακέφαλη εργασία του σημαίνοντος από τη στιγμή που θα ξεκινήσει.

Σε αυτό το σημείο υπάρχει μια διαφοροποίηση που πρέπει να γίνεται ανάμεσα στη γνώση της επιστήμης και την ευρυμάθεια που σχετίζεται πάντοτε με το ζήτημα της αλήθειας. Πρόκειται για αυτό που φέρει την ονομασία «ανθρωπιστικές αποιδές» οι οποίες σήμερα σε ολόκληρο τον πλανήτη βρίσκονται σε ουγκρούση, όσον αφορά την εκταίδευση του σύγχρονου ανθρώπου, με την επιστημονική γνώση. Αυτή η ευρυμάθεια δικαιολογείται από την αναγκαία μέριμνα για τα συμφέροντα της ανθρωπότητας, ενώ η επιστήμη με όποια μεταφέρει ή αν τη στολίζουμε πάντοτε εκκινεί δομικά παραγκωνιζόντας αυτό το ζήτημα.

Γι' αυτό ο δεύτερος χρόνος είναι λογικά ο χρόνος της απόρριψης της επιθυμίας της επιστήμης που διαδέχεται την αποδοχή των συνεπειών της. Αυτόν το χρόνο ο Λαζάν τον χαρακτηρίζει λόγια αιμάθεια δανειζόμενος έναν άρο προγενέστερο της ανάδυσης του επιστημονικού λόγου και, μεταποτίζοντάς τον χρονικά, του προσδίδει νέες απογράφσεις. Πρόκειται λοιπόν για τη διαμαρτυρία των δικαιωμάτων της αλήθειας και, ταυτόχρονα, των δικαιωμάτων της επιθυμίας και της απόλαυσης. Πρόκειται για την απόρριψη της επιθυμίας της επιστήμης στο όνομα

του ερωτήματος: «τι είναι ο άνθρωπος;» Το ερώτημα της αλήθειας, όπου πρέπει να εντάξουμε όλη την ανθρωπιστική επιθυμία, υγίνεται για να βάλει φραγμό στην επιστημονική γνώση και, παρεμπληκτόντως, αυτό στις μέρες μας γίνεται στο όνομα της ηθικής.

Υπάρχει μια έξοχη διαμαρτυρία της αλήθειας στην εποχή της επιστήμης που περιλαμβάνει όχι μόνο την επιστήμη αλλά το σύνολο της γνώσης. Δεν υπάρχει κασιγή πιο ομορφη, πιο αναπάντεχη απ' αυτό το μεγάλο ποίημα του Βίκτωρα Ουγκώ, που το όνομά του δεν είναι «Ο άνθρωπος» όπως θα μπορούσε να περιμένει κανείς, αλλά «Ο γάιδαρος». Αυτό το ποίημα φέρνει στο προσκήνιο τον γάιδαρο να εκπροσωπεί την ανθρωπότητα ως απόβλητο της επιστήμης. Αυτός ο γάιδαρος ονομάζεται Υπομονή και αφιερίζεται τον Καντ ως εκπρόσωπο της γνώσης – δεν είναι κακή επιλογή, τοποθετεί σωστά το σημείο όπου γνώση και επιστήμη συνδέονται. Αυτό το «Ο Καντ με τον γάιδαρο» είναι κατασκευασμένο εξολοκλήρου πάνω στην ιδέα πως η γνώση δεν είναι παρά ένα απόρριψιμα. Αυτό το κείμενο είναι ό,τι πρέπει προκειμένου να φανεί η προοπτική σύμφωνα με την οποία η ίδια η γνώση δεν είναι παρά ρατσα, «απόρριψιμα», «σκουπίδι», για να χρησιμοποιήσουμε τον λατινικό όρο που ο Λαζάνιος ανέστιρε από το κείμενο του Θωμά του Ακινάτη ο οποίος στο τέλος της ζωής του γαροκτηθεί ετοί το σύνολο των γνώσεων του. Σε αυτό το ποίημα διατυπώνεται η ανικανότητα της

γνώσης, όλων των γνώσεων, να συλλάβουν αυτό που κάποιες στιγμές περνάει μέσα στο κείμενο σαν την απλότητα, και ταυτόχρονα σαν το αίνιγμα της ύπαρξης.

Τοίτη φάση μετά την επιστήμη και τον γάιδαρο: Η ψυχανάλυση. Σε αυτή την ιστορική προοπτική, η ψυχανάλυση τοποθετείται στο σημείο όπου τίθεται το ερώτημα της αλήθειας με τα μέσα της επιστήμης. Αυτή η φιλοδοξία αναδεικνύει επαρκώς τη θέση του Φόροντ που συνίσταται στην εξασφάλιση της επιστροφής του ερωτήματος της αλήθειας εντός του επιστημονικού πεδίου. Θα λέγαμε ότι είναι αυτό που ορίζει το φρούδικο πεδίο: στην ψυχανάλυση ο άνθρωπος καλείται να μιλήσει για την αλήθεια του. Καλείται να πει –όπως το κάνει ο γάιδαρος του Βίκτωρα Ουγκώ – ό,τι πιο σημαντικό για εκείνον, ό,τι τον ενοχλεί, αυτό με το οποίο δεσφορεί. Και να το πει χωρίς περιορισμούς, δεν του βάζουμε φρένο. Δηλαδή δεν του βάζει φρένο ο αναλυτής που με αυτή την έννοια βρίσκεται από την πλευρά του γαϊδαρου Υπομονή του Βίκτωρα Ουγκώ. Ο αναλυτής τοποθετείται στην περιοχή που η συγκροτημένη γνώση αφήνει εκτός. Ετοι αποτελεί, όπως ο γάιδαρος, το απόβλητο του πεδίου της γνώσης. Εκείνο που τον απασχολεί δεν είναι η λόγια αμάθεια αλλά η γνώση του αδαούς την οποία θέλει να βιάσει από τη θέση απόσυρσης όπου βρίσκεται. Από αυτή την άποψη ο αναλυτής βρίσκεται σε μια θέση διπλού αποβλήτου.

Βλέπουμε ότι στα μάτια των εκπροσώπων του

επιστημονικού λόγου η ψυχανάλυση συγχέεται με τη λόγια αμάθεια. Πράγματι, η ψυχανάλυση μπορεί να εκληφθεί σαν αναμάσημα της λόγιας αμάθειας. Άλλωστε για ένα διάστημα ο Λαζάν την παρουσίαζε έτοι. Ταυτόχρονα, στα μάτια της λόγιας αμάθειας, των ανθρωπιστών, η ψυχανάλυση εμφανίζεται να συνδέεται με τις αξίες της επιστήμης. Αυτή η διπλή θέση οδηγεί τον Λαζάν να θέσει ότι είναι η επιστήμη που ενέπνευσε σε εκείνοις που δεν ικανοποιούνταν από τη λόγια αμάθεια την επιθυμία να αντιμετωπίσουν την αλήθεια με τρόπο πρωτόγνωρο. Η επιθυμία να αντιμετωπιστεί το εν λόγω ερώτημα με τρόπο πρωτόγνωρο είναι αυτό που ο Λαζάν αποκαλεί «επιθυμία γνώσης», που είναι κάτια σαν μετασχηματισμός της επιθυμίας της επιστήμης όταν αγγίζει αυτό που η ίδια αποκλείει και μάλιστα διακλείει, δηλαδή το ερώτημα της αλήθειας.

Μέσω σε αυτή την ιστορική διαλεκτική η αναφορά στον Φρόντιντ είναι κομβική. Στον Φρόντιν μπορούμε να παρακολουθήσουμε πώς υλοποιείται αυτή η επιστροφή της επιστήμης εντός του ερωτήματος της αλήθειας. Όμως, όπως συμπλέρωνε ο Λαζάν, εκεί ο Φρόντιν δεν στάθηκε στο ύψος της περιοτάσσης. Η έννοια του ψυχαναλυτή που ο Λαζάν εισάγει ως προϊόντος του περιόδου του περιόδου της διαχρίνεται από τη θέση του Φρόντιν. Ο αναλυτής ως προϊόν του περιόδου βρίσκεται πέραν των Φρόντιν. Το πέρασμα δεν προτίνει με κανένα τρόπο τον αναλυτή ως μίμηση του Φρόντιν – όπως η *Μίμηση* του Ιησού Χριστού. Ο

ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗΣ ΉΡΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Φρόντιν δεν είναι ο Χριστός της ψυχανάλυσης. Αντιθέτως, μπορούμε να πούμε ότι ο Λαζάν υψώνει τη φριγούρα του αναλυτή του περιόδου, δηλαδή τον αναλυτή που συλλαμβάνει με αρετηρία την επιθυμία γνώσης, για να μας απομακρύνει από αυτό τον περιφρασμό. Και τούτο ασφαλώς επειδή ο Φρόντιν, από τη μια πλευρά, θεώρησε εισιτόν επιστήμονα – πρόσκεπτο για λάθος όσον αφορά τον αναλυτή – και, από την άλλη, αγάπησε την αλήθεια: «Το μυθιστόρημα του Φρόντιν είναι ο έρωτές του με την αλήθεια», λέει ο Λαζάν.¹² Λέγοντας «μυθιστόρημα» ας εννοήσουμε ότι πρόκειται για την τοποθέτηση της γνώσης του Φρόντιν στο επίπεδο της μυθοπλασίας και όχι της επιστήμης. Θα φτάναμε μάλιστα μέχρι το σημείο να πούμε ότι είχε άδικο να πιστέψει την μυτερική, ακόμη κι αν μέσα από αυτή την οδό άνοιξε το φρούδικό πεδίο. Ο ψυχαναλυτής λοιπόν δεν είναι μοναχά το απόβλητο της επιστήμης και το απόβλητο της λόγιας αμάθειας. Είναι επίσης το απόβλητο του φρούδικου μοντέλου της ψυχανάλυσης, που σκοντάφτει στο άπειρο της ψυχανάλυσης.

Μετάφραση

Πολίνα Αγαπάκη – Δέοποντα Ανδροπούλου

Επιμέλεια

Νασία Λινάρδου-Μπλανός

12. Στο ίδιο. (Σ.Ε.)